

Dagnæs Tyrsted Spejdernes Årsberetning 2023 (fulde version)

Bestyrelsesformands årsberetning

Velkommen til Grupperådsmøde alias Generalforsamling alias hvordan er 2023 gået og hvad kigger vi ind i 2024.

Jeg vil gerne ridse op, hvad vi fra bestyrelsens side har stået for det sidste år, og så vil Tomas bagefter sige noget mere om selve de spejderaktiviteter der har været. Og der er selvfølgelig overlap for tingene hænger jo sammen.

Vi startede året ud med en arbejdsdag i april. Vi var ikke så mange men vi fik ryddet op, gjort køkkenet rent og fixet nogle småting. Alt sammen opgaver som det er rigtig rart at vi får lavet, så spejderhuset er dejligt at være i, og at det fungerer, som det skal.

Kommunen stiller huset her gratis til rådighed for os, og det er vi rigtig glade for, så vi ikke har udgifter til husleje, el, vand og varme. Men vi skal stadig passe godt på spejderhuset, så derfor er vores arbejdsdage så vigtige.

Ved spejderopstart i august startede vi ud med fællesspisning. Vi var ca. 140 store og små der deltog og der var godt gang i grillene og i salatbaren. En hyggelig aften med gode snakke, og hvor Tomas og jeg holdt et kort oplæg om det at være forældre i Dagnæs-Tyrsted spejderne. Vi har tit brug for at kunne trække på forældre for at løfte nogle opgaver, og der er også mange der byder sig til, men vi vil altid gerne have mange flere, så opgaverne kan blive fordelt på flere skuldre.

D. 12. september havde Dagnæs-Tyrsted Spejderne 40 års jubilæum. Det fejrede vi onsdag d. 13. september, hvor vi havde inviteret stort ind til blå fest. Og vi var ca. 200 samlet i løbet af aftenen. Det var tidligere spejdere, tidligere bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter fra Divisionen og Spejder Horsens. Det var naboer, nogle måske kommende spejdere og en del bedsteforældre. Dejligt at så mange kiggede forbi, og fik et indblik i hvad vi laver ved Dagnæs-Tyrsted spejderne. Forplejningen var i top med pandekager over bål ved juniorerne, blå chokoladecake sponsoreret af Bilka, blå popcorn og blå sluchice sponsoreret af spejderfar Mathias alias Festtossen.dk. Vi har i bestyrelsen allerede besluttet at vi gentager succes om 10 år, når vi har 50 års jubilæum.

I oktober havde vi årets anden arbejdsdag. Og hold da op for et fremmøde vi havde. Der kom ca. 30, og efter 2 timer, så løb vi tør for opgaver. Det er jo et luksusproblem, men til næste gang skal vi prøve at få skrevet flere ting på listen, og så kan vi altid prioritere i need-to og nice-to opgaver. Denne dag var et klokkeklart eksempel på, at når flere bidrager bare en lille smule, så kommer vi rigtig langt sammen.

Den anden weekend i november var vi på den traditionelle juletur. En hyggelig tur for hele gruppen. I den forbindelse vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige en særlig tak til Klanen. Først og fremmest tak for jeres fantastiske natløb fredag for troppen og lederne og for den store produktion af bolsjer til juletræssalget. I besidder en kreativitet og påtager jer et stort lederskab for at skabe noget fedt for spejderne i gruppen. Det sætter vi stor pris på, og I er nogle gode rollemodeller, som vores spejdere kan spejle sig i. Og som kan være med til, at der er flere der bliver ved med at være spejdere, selvom man rammer de svære teenageår, hvor mange skifter interesser. Så stor tak til Klanen for at være med sådan en weekend.

I køkkenet var vi en flok forældre på ca. 9-10 stykker, som hjalp weekendens køkkenleder Jan Havmøller med at sikre, at der kom mad på tallerknerne, og at der blev vasket op efterfølgende. Det, at der er så mange forældre med til at tage sig af det praktiske, gør, at lederne kan koncentrere sig om, at lave fede aktiviteter for spejderne, og det sætter lederne stor pris på. Så også stor tak til jer.

Til næste gang efterlyser vi allerede nu en forældre, som vil tage rollen som køkkenleder, så Jan også kan komme ud og lave spejderaktiviteter, så tænk lige over det! Så hvis der er nogen der har evner og mod på dette, så hører vi gerne fra jer!

Den anden og tredje weekend i december havde vi vores traditionsrige juletræssalg. Jeg havde inden været lidt forbeholden, og sagt at vi ikke skulle regne med så godt et salg som de to tidligere år, men der tog jeg da fejl - heldigvis.

På trods af nogle vejrsmæssige lidt grå og regnfulde dage, så fik vi udsolgt af bolsjer, næsten udsolgt af juletræer (kun 3 tilbage) og næsten udsolgt af marmelade, og vi fik et resultat der var større end året før.

Alle ledere, spejdere og forældre er i gang i disse to weekender, og det er der brug for, for det er en stor opgave at løfte. Men samtidig er det også her, at vi får lavet "flødeskummet" til årets spejderaktiviteter.

Tak til jer alle for indsatsen. Det er oftest nogle lidt kolde dage, men også nogle hyggelige dage, hvor man kan få prøvet sit indre sælger-gen af, og få snakket med forældre, ledere og spejdere, som man måske ikke kendte før. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en helt særlig tak til Mette Grønbæk for at lave vagtplanen for weekenden. Det er en svær kabale at få til at gå op, når der både skal skeles til ledere med og uden "kørekort" til motorsav, hvilke spejdere der er søskende og fordeling af store og små spejdere. Og når der så er der nogen der skal bytter rundt, så må du tjekke planen. Tak for dit store overblik så vi har en god vagtplan.

Også en stor tak til Marmelademødrene for den store og mangfoldige produktion af lækre marmelader. Dejligt at I omdanner frugter og bær fra spejdernes haver til en hyggelig salgsvare til vores juletræssalg.

Og efter jul - den første søndag i januar skulle der indsamles ca. 50 "brugte" juletræer. Jeg havde lavet lister og fået samlet 5 indsamlingsteam (bil+trailer+forældre+spejder), som skulle køre rundt og samle ind. Kong Vinter viste sig dog fra en noget bister side, og der lå 10-15 cm sne og vejene var piv glatte. Vi udsatte derfor indsamling til weekenden efter, hvor vejret var noget bedre, dog stadig lidt glat. Tak til jer der tog turen – vores kunder er super glade for tilbuddet og pengene kan vi altid bruge!

Tak til alle der har bidraget til og deltaget i mange af de aktiviteter, som vi har gennemført det sidste år. Også en stor tak til hele bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, nogle hyggelige møder og for at løfte så mange aktiviteter som vi gør.

Og personligt vil jeg gerne give en stor tak til gruppeleder Tomas. Du har haft et særlig travlt 2023 med at få enderne til at nå sammen og få tingene til at glide. Du skal vide, at du har gjort det godt, og at du har mig og bestyrelsen bag dig!

/Malene Storgaard Jensen

Gruppelederens årsberetning

På vegne af alle spejderledere i DTS Dagnæs-Tyrsted Spejderne - velkommen til dette grupperåd og forældremøde for året 2023.

Dejligt at se jer alle jer der har valgt at komme her i aften til vores grupperådsmøde. Mødet er en vigtig brik, der er med til at fastholde vores spejdergruppe som en aktiv gruppe med interesserede forældre.

Spejderåret for 2023 var et år hvor mange fik en mulighed for at prøve en del nyt. Spejderlederne fik lagt nogle gode planer for spejdermøder forår og efterår og planlagte ture for alle grene. Som alle har budt på mange fine oplevelser for alle der ville være med.

2023 var også vores jubilæumsår, hvor vi kunne fejre at børn og voksne har kunnet mødes til spejder her i området igennem de sidste 40 år. Ved festen i september fik jeg mulighed for at tale

med to forhenværende gruppeledere om de første 30 år, de kunne fortælle om ture og oplevelser i medvind og modvind i løbet af årene, men selvom det nogen gange har været svært med meget lave medlemstal, så har gruppen altid fundet en løsning til at komme videre. Så de var meget glade for at kunne deltage og se alt det vi havde gang i.

2023 blev et år med mange ture for spejderne og mange spejdere har fået startet eller har afsluttet mærker som kun kan tages over et helt år: tørklæde, shorts, kilt mærke med flere. Juniorspejderne fik afsluttet deres "Sheltermærke" hvor de har været ude og sove i forskellige sheltere en gang pr måned.

I foråret var Mikro og Mini grenen var Øde ø tur på Tunø og senere Forlev lejren ved Skanderborg i Pinsen, hvor de mødte en noget alternativ udgave af Otto er et næsehorn.

Årets sommerlejr gik til Toggerbo i Mols bjerge, hvor der var tørke og bålforbud. Men dagen før kom der regn og vi fik ALT slags vejr i løbet af ugen.

Troppen deltog i en separat Tropslejr hvor de selv skulle lave alt mad og styre deres egen lejr. Her blev det meget tydeligt, hvor selvkørende vores tropspejdere er, når man sammenlignede med de andre grupper der deltog.

Det var dejligt at se spejdere der tog ansvar og ledere der var tålmodige nok til at se noget fejle så der kunne læres.

Junior og klan slog sig sammen og byggede en lejr. Det noget omskiftelige vejr satte store krav til vores junior spejdere, som her fik mulighed for at prøve nyt og som også fik lov til at fejle. Lejren kom op og blev modificeret over ugen, til at modstå sol, regn, storm og haglvejr !

Mens Line og Junior spejderne var ved at grave en grøft gennem lejren, kom Mikro/Mini på besøg og blev resten af lejren. Dejligt, de havde husket at pakke noget mere mildt vejr med. Samlet set blev det en lejr med mange udfordringer, som ikke kunne være løst uden de fantastiske ledere og klanmedlemmer, der var med til at holde sammen på spejderne og lejren. TAK for alle der deltog og på anden måde gav en hånd med.

Efteråret gik med spejder aftener og deltagelse i Divitræf på Horse Divisionens egen spejderplads - O.E-pladsen, her deltog vi i fælles aktiviteter med de andre "Blå" spejdere i området.

Juleturen gik igen til Bogensholm hvor vi fik lavet spejderløb med poster, natløb og masser af julehygge med mange spejdere. De mest friske spejdere var også ude og vinterbade. Mange nye spejdere havde deres første tur hjemmefra... det kunne ses på glemmekassen da alle var taget hjem. Så vi øver bare videre...

I december fik vi også næsten udsolgt af juletræer og andet godt jule guf. Det var dejligt at se så mange der støtter op om gruppen. Støtten, der kommer i løbet af de dage, er med til at vi har en meget god økonomi. Som sikre at vi kan fortsætte med at give vores store spejderoplevelser på PUF og PLAN og spejderløb uden det koster ekstra betaling.

Tak til vores kasserer Mette som sikrer at gruppen altid ved hvad vi har at gøre med både på den korte bane og lange bane.

I 2023 er vi 109 spejdere og ledere, det er ca. samme medlemstal som ved begyndelsen af året, men fordelingen er nu at vi har 32 mikro/mini , 31 junior spejdere og 26 trop/klan spejdere. Det er også det maksimale antal spejdere vi kan være her i hytten.

Efter sommerferien har vi måtte lægge Mikro og Mini grenen for at kunne støtte op om vores erfarne ledere og støtte op om de nye voksne der har taget tørklæde og er blevet DTS ledere.

En speciel tak til Malene som indtrådte som formand i år. 2023 har været noget hektisk og jeg har brugt en del mere tid i år på at få leder kabalen til at gå op til spejdermøder og på ture. Tak for støtten, tilliden, forståelsen og din tid, når jeg ikke lige kunne vente til næste møde.

2024 er i gang og vi vil fortsætte med det gode spejderarbejde efter vores plan med at planlægge ture og sommerlejr.

Der kommer mere info på hjemmesiden med mere information om os

- www.dagnaestyrstedspejderne.dk

På vegne af alle DTS spejdere, tak til alle ledere og bestyrelse der kommer her og hjælper med at afholde spejder, og tak til alle dem der har hjulpet med stort og småt i løbet af året.

Til sidst en særlig tak skal gå til alle ledere og klan i Dagnæs-Tyrsted Spejderne uden jeres store indsats uge efter uge kan vi ikke afholde spejdermøder for spejderne. Spejder i Dagnæs-Tyrsted det vil jeg meget nødig undvære.

Tak for et godt 2023.

/Tomas Broe